



ZIEKENAPOSTOLAAT NEDERLAND

www.ziekenapostolaat.nl

ziekenbrief

91^e jaargang nummer 3
mei 2021

Inleiding

De meimaand is in de Kerk devotioneel toegewijd aan Maria, de Moeder van God maar ook Moeder van de Kerk, Heil van de zieken, Toevlucht van de christenen. Zij is ons een hulp. Hoe velen branden niet dagelijks een kaarsje bij haar beeltenis, bidden een Weesgegroetje tot haar en vragen haar ons nabij te zijn. Als Onze Lieve Vrouw van smarten, omdat zij onder het kruis van Jezus stond, waar haar hart als door een zwaard doorboord werd, weet zij wat het leven kan betekenen aan verlies, aan pijn en verdriet, aan lijden.

Wij vragen in deze meimaand in het bijzonder om haar voorspraak voor onze eigen levens. Dat zij ons helpen mag ons eigen lijden en/of lichamelijke en geestelijke gebreken aan God te kunnen opdragen en te kunnen verenigen met het lijden van Jezus, haar Zoon die voor ons gestorven is en die onder het kruis zijn moeder ook maakte tot onze Moeder: 'vrouw, zie daar uw zoon.'

Verder in deze nieuwe Ziekenbrief:

- we staan stil bij 4 en 5 mei
- maar ook bij Moederdag (9 mei)
- zing mee met 'Gekomen is uw lieve mei'
- enkele gebedsintenties voor de komende tijd;
- Vonken van Hoop van 4 mei 2021.

Het bestuur van het Ziekenapostolaat Nederland
Janny Versteeg-van der Westen
pastoor Floris Bunschoten
pastoor Eric van Teijlingen

Het **Ziekenapostolaat Nederland** is een gebedsgemeenschap voor en door zieke, oudere of aan huis gebonden gelovigen, die door hun gebed actief meewerken aan het geestelijk leven van onze rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Het is een apostolaat *door* zieken zelf. Wij vragen hen iedere dag, bij voorkeur 's middags rond de klok van drie uur, hun lijden en/of lichamelijke en geestelijke gebreken aan God op te dragen en zo hun lijden met het vruchtbare lijden van Christus te verenigen om het ten goede te laten komen aan de Kerk en de wereld.

Benoeming bestuur stichting Ziekenapostolaat

Na het overlijden van diaken John Versteeg (secretaris van het bestuur en moderator) in oktober 2020 en pastoor André Goedhart (voorzitter) in november 2020 hebben de overige bestuursleden de Bisschop van Haarlem-Amsterdam verzocht hen, conform de Statuten van de stichting Ziekenapostolaat, te benoemen in nieuwe bestuursfuncties:

- pastoor Floris Bunschoten als voorzitter
- pastoor Eric van Teijlingen als secretaris en moderator
- mevrouw Janny Versteeg-van der Westen als penningmeester.

Nieuw emailadres voor het Ziekenapostolaat

Het Ziekenapostolaat Nederland heeft per 1 mei 2021 een nieuw emailadres:

ziekenapostolaat@ziekenapostolaat.nl

Stuur uw vragen en/of opmerkingen, uw verzoeken over onze Ziekenbrief of een reactie naar aanleiding van ons radioprogramma 'Vonken van Hoop' naar dit nieuwe e-mailadres.

4 en 5 mei: Dodenherdenking en Bevrijding

Op 4 mei gedenken we alle oorlogsdoden (burgers als militairen) van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). We staan stil bij onze joodse medemensen en anderen die door het naziregime vervolgd werden. Wij gedenken en eren hen met deze tekst, die de zalige Titus Brandsma op 12-13 februari 1942 in de gevangenis in Scheveningen (ook bekend als 'het Oranjehotel') bij een Jezusbeeld schreef:

O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzond'ren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar 't alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Meimaand Mariamaand: Gekomen is uw lieve mei, Maria

Vroeger bij de afwas werd er heel wat afgezongen. In de zogeheten Mariamaanden uiteraard Marialiedjes, zoals 'Gekomen is uw lieve mei'. Een lied dat door het woord 'mei' sterk verbonden is met de meimaand. 'Mei' is waarschijnlijk vernoemd naar de Griekse godin 'Maia' (wat oorspronkelijk 'moeder' betekende). De Romeinen vierden de eerste week van deze maand hun bloesemfeest, 'floralia' geheten. Op de eerste dag van de meimaand vierden ze het feest van de aardgodin 'Bona Dea' (de goede godin), die later met de Griekse godin Maia werd geïdentificeerd.

Mei, bloemen, moeder, Maria, het delen van het goede, al deze elementen vinden we terug in de tekst van het lied 'Gekomen is uw lieve mei'. Maar ook het katholieke gebruik om thuis in de gezinnen 's avonds te knielen richting een Maria-beeld en gezamenlijk de rozenkrans te bidden en de beschrijving van de vele kaarsen die branden bij een Mariabeeld in de kerk of een kapel.

De melodie van 'Gekomen is uw lieve mei' is van de hand van Adrianus Hamers, pastoor te Deursen. Naast geestelijke was hij een professioneel componist van zowel geestelijke als profane muziek. Van zijn hand zijn bijvoorbeeld ook de melodieën van bekende Marialiederen als 'Gebenedijd zijt gij' en 'Wat spreiden die lichten'.

Opvallend aan zijn melodieën, en met name die van 'Gekomen is uw lieve mei', is dat ze een ogenschijnlijk onlogisch verloop hebben. De melodieën lijken soms alle kanten op te gaan, maar het meezinggehalte en de herkenbaarheid zijn desondanks toch hoog. Probeer u maar: open vanaf 7 mei 2021 met uw smartphone de QR-code en zing mee!



**Gekomen is uw lieve Mei, Maria
en op het veld de bloemensprei, Maria.
Bloemen, die wij plukken gaan,
nu zij rijk te bloeien staan:
Ave, ave Maria,
voor U, de Vrouwe van den Mei, Maria!**

**Wij knielen 's avonds voor uw beeld,
Maria;
U wijden wij ons onverdeeld, Maria.
Met de bloemen en de zang
en wij bidden, zingen lang:
Ave, ave Maria,
tot Gij uw gunsten aan ons deelt, Maria!**

**Zo helder schijnt het witte licht, Maria,
der kaarsen op uw lief gezicht, Maria.
Goedig ziet Gij op ons neer
als een Moeder goed en teer:
Ave, ave Maria;
uw ogen steeds op ons gericht, Maria!**

Met dank aan organist-dirigent Jos Martens
(eerder gepubliceerd in *SamenKerk*, bisdomblad van Haarlem-Amsterdam)

Moederdag: zondag 9 mei 2021



*“En vandaag wordt in veel landen Moederdag gevierd.
Ik wil alle mamma's met dankbaarheid en genegenheid gedenken
en hen toevertrouwen aan de bescherming van Maria, onze hemelse Mamma.
Mijn gedachten gaan ook uit naar de mamma's
die zijn overgegaan naar het andere leven
en ons begeleiden vanuit de hemel.
Laten we een beetje stilte in acht nemen,
zodat een ieder zijn eigen mamma kan gedenken.”*

Franciscus
Toespraak *Regina Coeli* op Moederdag 2020

Bid u mee? Gebedsintenties van het ziekenapostolaat:

- Om licht, uitzicht en verlichting voor hen die ziek zijn of lijden aan hun ouderdom of om welke reden aan huis gekluisterd zijn. Moge op voorspraak van Maria, Heil van de zieken, Troosteres van de bedroefden, mensen aandacht en liefdevolle zorg ontvangen van artsen, verpleging en vooral van familie en gezin.

- Voor alle slachtoffers van oorlogsgeweld, waar ook ter wereld. Moge op voorspraak van Maria, Koningin van de Vrede, dialoog en vertrouwen strijdende partijen tot elkaar brengen.
- Voor alle moeders en grootmoeders, voor allen die zorgen hebben voor kinderen: Moge zij op voorspraak van Maria, Moeder van goede raad en Zetel van wijsheid, moeders met raad en daad bijstaan.

Vonken van Hoop (Radio Maria)

Onze eerstvolgende uitzending van 'Vonken van Hoop' bij Radio Maria is op dinsdag 4 mei 2021 om 13.30 uur. In deze uitzending veel aandacht voor 4 en 5 mei met speciale muziek.

Het Ziekenapostolaat verzorgt iedere eerste dinsdag van de maand om half twee een uur lang het programma 'Vonken van Hoop' (te beluisteren via www.radiomaria.nl of DAB+).



Kerkelijke feestdagen en andere speciale dagen

- 2 mei: vijfde zondag van Pasen
- 9 mei: zesde zondag van Pasen; tevens Moederdag
- 13 mei: Hemelvaart van de Heer
- 16 mei: zevende zondag van Pasen
- 23 mei: Pinksteren
- 24 mei: Heilige Maria, Moeder van de Kerk
- 30 mei: Heilige Drie-eenheid
- 31 mei: Maria Visitatie
- 6 juni: Heilig Sacrament
- 11 juni: Heilig Hart van Jezus
- 12 juni: Onbevlekt hart van Maria

Financiën Ziekenapostolaat

Het Ziekenapostolaat is volledig afhankelijk van uw giften en donaties. Met uw bijdragen kunnen wij ons werk doen:

- het verzorgen van de maandelijkse Ziekenbrief
- een luisterend oor bieden en individueel pastoraat
- de boodschap van het ziekenapostolaat verspreiden
- het verzorgen van het maandelijkse radioprogramma 'Vonken van Hoop'

Steun het Ziekenapostolaat. Uw giften zijn conform de ANBI-regeling fiscaal aftrekbaar. Maak uw vrijblijvende bijdrage over op **NL39 INGB 0000 1905 05** t.a.v. het Ziekenapostolaat in Haarlem.

www.ziekenapostolaat.nl

MELDT U AAN VIA ONZE WEBSITE OF BEL 023-5360615
OM DE ZIEKENBRIEF VOORTAAN DIRECT TE ONTVANGEN